

Tema: Att vara ung i dag

## **Studievalet har blivit en symbol för dagens unga**

**Jag sitter på bussen från Borås en regnig förmiddag i slutet av mars. Paraplyt ligger i knät och jag känner hur vattnet tar sig in genom jeansen och får huden att klia. Jag ska på öppet hus på Göteborgs universitet. När dagen är över har jag i bästa fall kommit till insikt med vad jag vill studera till hösten, i värsta fall känns allt som vanligt. Och långt bort i utkanten av mina tankar ligger studenten och gror.**

Det finns fler som jag på bussen. Jag känner igen en del av dem från skolan. Den typen av människor man har ett svagt minne av att ha gått förbi på väg till skåpet eller stått bakom i lunchkön. Vi sitter utspridda lite varstans i bussen, som brukligt är, och tillsammans utgör vi sinnebilderna av vår egen generation. Inte därför att vi alla har tänkt fortsätta studera efter gymnasiet, utan därför att vi alla är förvirrade.

Om jag med ett enda ord skulle sammanfatta vad det innebär att vara ung i dag skulle det vara med just det ordet: förvirrad. Vi är alla vilsna själar. Vi är alla obesvarade frågor. Och innan du som läsare anklagar mig för att vara melodramatisk så låt mig förklara hur jag menar.

Vi lever i en tid då vi bombarderas av information vart vi än vänder oss. När vi ser på tv, läser tidningen, går på stan eller surfar på nätet konfronteras vi ständigt av någon eller några som vill säga oss något. Det kan handla om allt ifrån hur mycket kolhydrater du bör stoppa i dig varje dag för att leva hälsosamt till hur mycket pengar som bör läggas på den kommunala sjukvården. All denna information som vi dagligen utsätts för blir sedan byggstenarna med vilka vi skapar vår världsbild.

Det finns självklart enorma fördelar med vårt moderna informationsflöde som inte bör förbises. Det ger oss t.ex. möjligheten att få

reda på oerhört mycket om vår omvärld som människor för hundra år sedan bara kunde drömma om. Kinas historia? Googla det! Det politiska läget i Syrien? Följ det på Twitter! Jag vill påstå att vi i dag är mycket mer allmänbildade än vad man var förr och det har vi vårt informationsflöde att tacka för.

Problemet ligger i att alla säger olika saker och att det görs med sådan självsäkerhet att det är näst intill omöjligt att reda ut vad som är rätt och fel. Vi har fått höra sedan vi var små att droger är farliga och därför olagliga ("knark är bajs" någon?). Plötsligt börjar USA, vår coola kusin på andra sidan atlanten, legalisera cannabis. Vi har fått höra att nazisterna var några av de hemskaste människorna i världshistorien och Adolf Hitler har nästintill blivit synonymt med ondskan inkarnerad. Plötsligt sitter ett parti med rötter i nazistiska Nordiska rikspartiet i riksdagen som om det vore vardagsmat.

Lägg till bostadsbristen, ungdomsarbetslösheten och en gnutta existentiell kris (finns Gud egentligen?) och du har en generation unga människor som inte vet vad de ska tro och tycka. En generation förvirrade människor som inte vet vad de ska göra av sina liv. När allting är subjektivt finns inga rätta svar och i tider som dessa är rätta svar kanske vad vi behöver allra mest.

Väl i Göteborg gick jag för övrigt vilse på väg till universitetet. Efter mycket spatserande fram och tillbaka hittade jag till slut rätt, men inte innan jag hunnit önska att jag aldrig satt mig på bussen till staden. Huruvida jag kom till insikt lämnar jag osagt. Det regnade fortfarande när jag åkte hem.

**Adam Lindgren**